

Het volgende nummer verschijnt 30 november
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 28 november

Vieringen	Zondag 18 november	Zondag 25 november	Zondag 25 november
Naam			Taizéviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	19.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Marleen Westerhof	Ds. Harry Jaspers Focks	
Eerste ouderling	Klaas Heeres	Roelie Schuurin	
Vgnd. Gemeentelid	Mariët Hofenk	Wilma Heeres	
Organist	Hans van Sas	H+G van Werven	Nog niet bekend
Collectes	1. Noodfonds 2. Eigen gemeente 3. Onderhoud gebouwen	1. Kleine nodenhulp 2. Eigen gemeente 3. Samen solidair	Arme kant van Meppel

Vieringen	Zondag 2 december	Zondag 2 december
Naam		Sfeerviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Baukje Boerma	Klaas Heeres
Vgnd. Gemeentelid	Wout Zilverberg	
Organist	Gert Kiewiet	Eelke Boonstra
Collectes	1. De Rudolph- stichting 2. Eigen gemeente 3. Missionair werk	Kinderen in de knel

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

4 november	Mw. R. (Rie) Stam	De Kampen 80-09
11 november	Jeannette de Vries	Keizersmantel 28



Opbrengsten collecten

4 nov	KIA Zending	130,80	11 nov	KIA binnenlands diaconaat	112,70
	Eigen gemeente	80,40		Eigen gemeente	74,20
	Samen solidair	98,80		Evangelisatiecommissie	78,95
4nov	Sfeerviering				
	Kinderen in de knel	15,95	4/11 nov	KND St. Ifuni	10,10

Rondom de vieringen

Wat het kerkelijk jaar betreft zijn we aangeland bij de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. Op eerste Advent begint een nieuw kerkelijk jaar, nieuwjaarsdag zou je kunnen zeggen. Die laatste zondagen hebben vaak het karakter van vooruitzien naar 'de laatste dingen', doorkijken naar hoe de aarde ervoor staat.

Zondag 18 november lezing: Marcus 12, 38-13, 2

Dat is veel!

Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van haar armoede.



Zondag 25 november
lezing: Marcus 13, 14-27



Als het donker wordt

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puin hoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Vorming en toerusting

Lees-/gesprekskring op een morgen

Dinsdag 27 november

We lezen en bespreken het boek '**Geduld met God**' van. Halik Thomas

De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zachéus, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Datum volgende bijeenkomst 11 december Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

We komen bij elkaar bij Jelly Koot, Muurlinck 10

Leerhuis Jonathan Sacks

Een gebroken wereld heel maken

Plaats: vergaderkamer Het Erf, Atalanta 2

Tijd: maandag 27 november van 20.00-21.45 uur

Lezen en bespreken: hoofdstuk 5 en 6

Persoonlijk bericht van Femke (1)

Kees en ik hebben een uitgebreid gesprek gehad met de oncoloog-internist in Isala-Zwolle. Ik kom in een onderzoeksgroep en dat betekent dat ik óf een traject in ga van chemotherapie en daarna een operatie óf een combinatie van chemo en bestralingen en na de operatie nog weer vier weken chemotherapie. Zodra mijn bloed schoon is en vrij van afvalstoffen van de gal word ik aangemeld en gaan de chemo's beginnen. Dit traject duurt een half jaar.

De tumor zit in de kop van de alveesklier en lijkt gelukkig goed te opereren, maar het wordt een zware operatie waar ik een paar maand van zal moeten herstellen. De tumor is kwaadaardig, maar er zijn geen uitzaaiingen te vinden op de CT-scan. Omdat een tumor in de alveesklier de neiging heeft om terug te komen is dat hele voortraject nodig, zodat de kans daarop aanmerkelijk wordt verkleind. Al met al ben ik hier acht maanden 'zoet' mee. Ik moet jullie zeggen dat het me zwaar valt om juist nu, in de meest spannende periode van de voortgang van Het Erfdeel, uit te vallen en niet als pastor en voorganger in jullie midden te kunnen zijn én dat Kees er weer een lange periode alleen voor staat met extra zorgtaken. Tegelijkertijd weet ik dat de kerkenraad van Het Erfdeel uit goede en betrouwbare mensen bestaat, die dit proces aankunnen.

In de weken dat ik me goed voel 'klus ik wel wat bij' en ik laat regelmatig van me horen hoe het gaat. Dank voor alle lieve mails, kaarten en bloemen..... het doet ons goed en we voelen er ons door gedragen. Femke

Persoonlijk bericht van Femke (2)

Afgelopen week hebben Kees en ik weer diverse gesprekken gehad in het Isala-ziekenhuis in Zwolle. De bloedwaarden zijn goed en ik mag dus aan het onderzoek beginnen. Ik ben aangemeld voor het traject van acht chemokuren om de twee weken. Een chemokuur duurt drie dagen. De eerste gaat a.s. maandag 19 november beginnen. Voor de volgende kuren wordt er een apparaatje onder mijn huid geplaatst, zodat de thuiszorg de kuur kan aan- en afkoppelen. Het voordeel is dat ik dan niet naar het ziekenhuis hoef. Na de kuren, eind februari/begin maart, heb ik zes tot acht weken rust en daarna volgt de whipple-operatie. Het wordt een lang traject van ruim acht maanden. Ik ben opgelucht dat het moderamen van de AK ervoor gekozen heeft om een tijdelijke pastoraal werker te benoemen om mijn werk te vervangen. Voor Kees is dit ook fijn, omdat hij anders veel te veel hooi op zijn vork zou moeten nemen. Dank weer voor de kaarten, de bloemen, aangeboden hulp en de bemoedigende woorden en mails! Hartelijke groet, Femke

Het Verzetje

Als de lat te hoog ligt.....
Kun je er altijd onderdoor lopen.
Loesje

Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen

Zij die ons voorgingen.....

Margriet Wilhelmina van Dieren

Zaterdag 3 november is Margriet overleden op de leeftijd van 58 jaar. Ze woonde met haar partner Wim aan het Schultambt 4.

Margriet was een vrolijke levendige vrouw met een groot hart voor de mensen om haar heen. Haar leven kreeg zin als ze iets voor een ander kon betekenen: een luisterend oor of een helpende hand. In haar werk bij de thuiszorg kwam ze hier vaak te weinig aan toe door de papieren rompslomp eromheen. Daarom besloot ze te gaan werken in de Kaailanden. Zorg betekende voor haar dat je er in de eerste plaats moest zijn voor de mensen die je hulp nodig hebben. En dat ging voor haar verder dan alleen medische en hygiënische zorg.

Margriet was een authentieke vrouw, die haar eigen keuzes maakte. Ze luisterde naar haar intuïtie. Als moeder wist ze wat haar kinderen nodig hadden en ze heeft menige strijd met artsen en docenten gestreden om voor elkaar te krijgen dat haar kind de juiste behandeling kreeg. Het ging er haar niet om, om gelijk te krijgen of haar zin door te drijven, maar ze wist als iets niet goed zat.

Margriet wist, op grond van erfelijkheidsonderzoek, dat ze of vroegtijdig dement kon worden of ALS zou krijgen. Het was iets wat ze met zich mee droeg, maar ze wilde haar leven er niet door laten bepalen. Dat vond ze energieverspilling.

Het werd uiteindelijk ALS en voor haar was dit toch een opluchting, hoe zwaar het ook was. Wat ze moeilijk vond was dat ze steeds meer afhankelijk werd, vooral van Wim. Zij die zichzelf wegcijferde voor een ander en altijd klaar stond was nu zelf degene die hulp nodig had.

Wat ik in haar bewonderde was gewoon de lol die ze kon hebben in het leven en de naar buiten gebarsten binnenpretjes als ze een gevatte zin op haar spraakcomputer ging formuleren.

Margriet was, zoals Wim formuleerde 'van binnen en van buiten een mooie vrouw'.

Het afscheid was op vrijdag 9 november in de Havixhorst in De Wijk. Margriet vond het belangrijk om het leven te vieren en daarom was er na afloop een hapje en een drankje.

We wensen Wim en haar kinderen en kleinkinderen en allen bij wie Margriet een warm plekje had in het hart veel sterkte toe en mensen die kunnen troosten zoals zij dat kon.

Femke Groen

Maartje de Weger

Op 1 november is overleden Maartje de Weger op de leeftijd van 95 jaar. In een dienst van Woord en Gebed werd op 7 november afscheid van haar genomen in Het Erfdeel. Zeven kaarsen werden rondom haar aangestoken, elk voor een dierbare van haar. Voorganger Aly de Jonge-Janssens leidde de dienst en sprak mooie woorden over haar. Dik de Weger speelde prachtig op de piano. Maartje hield erg van klassieke muziek. Haar vriendin Wil Kertsjens (een van de groep lieve mensen die haar de laatste jaren bijstonden) vertelde een persoonlijk verhaal over haar en hoe ze tot het laatste moment bij haar was. Wytze, de broer van Maartje, vertelde op indrukwekkende wijze haar levensverhaal. Hoe ze als alleenstaande tijdens haar jonge jaren en haar werkzame leven bij een bank, menige teleurstellingen heeft meegemaakt, enkel omdat ze een vrouw was. Ze heeft op hoge leeftijd nog een studie theologie afgerond, hetgeen haar vroeger niet in dank zou zijn afgenomen.

Ik ga verder waar haar broer stopte en dan met name hoe we Maartje hebben gekend in Het Erfdeel. Want Maartje liep niet met alles te koop over al haar activiteiten bij haar familie. Rond haar tachtigste kwam ze in Meppel wonen in Groot Bastion. Ze sloot zich al gauw aan bij de oecumenische gemeente Het Erfdeel en was sindsdien een trouwe kerkgangster op een vast plekje met een speciaal voor haar neergezette comfortabele stoel. Maartje werd redactielid van De Bouwstenen, de voorganger van het huidige digitale informatieblad. Ik zat ook in de redactie en leerde haar zodoende kennen. Ze was onze notulist en zorgde voor een tot in de puntjes verzorgd verslag. Mocht je tijdens de redactievergadering onduidelijk zijn, dan werd je door haar duidelijk te verstaan gegeven om precies aan te geven wat je bedoelde, voor het verslag. Dat de vergaderingen daardoor langer waren dan anders, maakte ons niet uit. Ik herinner me nog een vergadering buiten Meppel. Ze haalde mij van huis met haar kleine auto. Op de terugweg regende het verschrikkelijk en reden we langs een kanaal terug naar Meppel. De ruitenwissers konden het bijna niet af. Het was zo donker en nat dat ik niet eens het kanaal zag aan mijn rechterkant. Ik heb wel eens minder gespannen in een auto gezeten. Maar gelukkig, ze heeft mij veilig thuisgebracht.

Haar bijdrage aan De Bouwstenen waren o.a. prachtig uitgezochte gedichten van met name een van haar favoriete dichters, Ida Gerhardt. Ik had er nog nooit van gehoord. "Wat zeg je Eef, heb je daar nog nooit van gehoord?" sprak ze mij verbaasd toe. Oei. We vergaderden ook geregeld bij haar thuis. De eerste keer stond ik versteld van de grote hoeveelheid boeken die in diverse boekenkasten stonden. Ik weet zeker dat ze ze vrijwel allemaal heeft gelezen.

Maartje heeft ook jaren deelgenomen aan de Beemdgangers, een groep ouderen die met de predikant spreken over geloofsthema's. Op een gegeven moment was ze niet meer in staat om de zondagsviering bij te wonen en is ze overgestapt op het digitaal luisteren via internet.

Op de plaats waar ze stond in de kerkzaal, stond een dag eerder mijn moeder. Dezelfde lichtjes, die voor mijn moeder waren aangestoken door haar kinderen en kleinkinderen, hebben tot mijn vreugde ook nog voor Maartje gebrand. Altijd als ik bij Maartje thuiskwam, vroeg ze eerst naar mijn moeder, hoe het ermee was. Ze was zelf 10 jaar ouder. Haar belangstelling voor anderen kenmerkte haar in het bijzonder. Dank aan Maartje voor haar bijdrage aan Het Erfdeel. Maartje, rust in vrede.

Eef Lugtmeier

Taizéviering

Op zondagavond 25 november is er om 19.00 uur weer een Taizéviering in het Erfdeel. Het thema is: De gave van liefde. De vraag waarbij wij stil willen staan is de vraag: Kan ik van liefde een prioriteit maken, dat meer telt dan alle andere in mijn leven?

Zal mijn liefhebben mijn keuzes en handelingen op alle gebieden van het leven beïnvloeden?

Klazien Tempelaar namens de Taizégroep

"Anders gebonden"

Vanuit de Algemene Kerkenraad ontvangen de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Meppel een verzoek om aan te geven bij welke wijkgemeente men wil behoren. Dit om meer inzicht te krijgen over het aantal mensen waar pastoraal verantwoordelijkheid voor is.

Omdat de "anders gebonden" deze brief niet ontvangen kunnen zij deze lezen in de Erfdeler. Wij vinden het nodig dat het voor de A.K. duidelijk wordt hoeveel "anders gebonden" er zijn. Ook zij hebben recht

op pastorale zorg. Onze intentie is om deze lijst ook aan de A.K. beschikbaar te stellen. Men mag ook aangeven wanneer men bezwaar heeft tegen het doorgeven van zijn/ haar naam. Op dit moment is er geen duidelijkheid over het aantal mensen die zich bij de PKN/ PGM hebben laten uitschrijven en wel naar de vieringen in Meppel gaan.

Ook diegenen die zich niet hebben laten inschrijven maar zich wel betrokken voelen bij het Erfdeel kunnen zich eventueel aanmelden. Bij het doorgeven is het de bedoeling om aan te geven over hoeveel personen het per adres gaat. Hiervoor zouden we graag de volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en email adres willen ontvangen.

Namens de "Anders gebondenen"

Jan Wieringa

Jan.J.Wieringa@gmail.com

0522- 482300

Buurtgesprekken

De buurtgesprekken zijn weer begonnen. Dit jaar kon er wederom gekozen worden voor een gesprek aan tafel.

Hiernaast een impressie van het gesprek op 5 november in het Erf.

De deelnemers hebben thuis een deel van de maaltijd voorbereid en samen gegeten en gesproken.



Foto's van Marian van Kessel 1

Informatieavond kerkgebouwen 28 november

Voor de zomer hebben wij u door middel van een brochure geïnformeerd over de mogelijkheden die zowel de Oude Kerk als de Grote of Mariakerk bieden om het Programma van Eisen van de wijkkerkenraden van Stad en Landen en Het Erfdeel in te vullen.

Tegelijkertijd hebben wij u gevraagd om uw ideeën en zienswijzen over de gebouwenkeuze en over de eerste ideeën van Adviesbureau KKG, die ons hierin ondersteunt, met ons te delen.

Wij zijn blij dat van deze mogelijkheid volop gebruik is gemaakt. We hebben ca 160 reacties mogen ontvangen. Waaronder ook een groot aantal ideeën en alternatieve mogelijkheden voor de gebouwen.

Nogmaals hartelijk dank voor het meedenken en de betrokkenheid in deze. Alle reacties die betrekking hadden op de inrichting van de gebouwen hebben wij gedeeld met KKG. Zij hebben deze reacties tot zich genomen, en zo goed mogelijk proberen te verwerken in de verdere uitwerking van de plannen.

Inmiddels zijn we weer een aantal stappen verder. Nieuwe tekeningen zijn gemaakt. En er zijn veel gesprekken gevoerd met o.m. de Gemeente Meppel om de mogelijkheden in en aan de gebouwen te bespreken. Het College van Kerkrentmeesters nodigt u als gemeente dan ook graag uit om kennis te nemen van de verder uitgewerkte plannen en ideeën.

Daarvoor organiseren wij een informatieavond:

Wanneer: 28 november 2018

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: Oude Kerk

Op deze avond zal KKG u de verder uitgewerkte tekeningen en artist impressions laten zien van beide locaties. Na deze informatieavond zal het College van Kerkrentmeesters de gepresenteerde ontwerpen nauwkeurig bestuderen, onderling vergelijken en scores. Het College van kerkrentmeesters zal ook de financiële aspecten in kaart brengen en meenemen in de onderlinge vergelijking en scores. Het College van Kerkrentmeesters brengt uiterlijk 31 december 2018 een advies uit aan de Algemene Kerkenraad over de definitieve gebouwenkeuze. De Algemene Kerkenraad zal dit advies bestuderen.

Nadat de AK zich een mening heeft gevormd over dit advies en tot een voorgenomen besluit is gekomen, zal door de AK een gemeenteraadpleging worden georganiseerd om het voorgenomen besluit aan de gemeente voor te leggen. Daarna zal de AK een definitief besluit nemen. Voor alle duidelijkheid: de informatieavond op 28 november is uitsluitend bedoeld om u als gemeente tussentijds te informeren over welke mogelijkheden de architect voor beide gebouwen ziet.

Van harte welkom op deze informatieavond!

College van Kerkrentmeesters

Begroting PG Meppel 2019

In de Algemene Kerkenraadvergadering van 1 november jl. is de begroting voor 2019 goedgekeurd. We informeren u als Gemeente graag over de begroting voor 2019.

	2019	2018	2017
Totaal baten	€ 443.959	€ 472.173	€ 516.561
Pastoraat	€ 228.718	€ 303.396	€ 285.240
Kosten gebouwen	€ 47.380	€ 78.130	€ 70.897
Salarissen	€ 85.481	€ 106.450	€ 104.522
Overige lasten	€ 115.287	€ 152.074	€ 125.127
Totaal lasten	€ 476.866	€ 640.050	€ 585.786
Saldo baten - lasten	-€ 32.907	-€ 167.877	-€ 69.225
Toevoeging voorzieningen	-€ 691.776	€ 0	-€ 19.977
Onttrekking fondsen	€ 522.321	€ 0	€ 0
Overige baten en lasten	€ 5.651	€ 4.650	€ 6.281
Resultaat	-€ 196.712	-€ 163.227	-€ 82.922

Hieronder lichten wij enkele bijzonderheden toe:

- Door het dalend aantal gemeenteleden verwachten wij ook lagere inkomsten
- In september 2018 is dominee Wiert Sarolea vertrokken. Doordat deze predikantsplaats niet opnieuw is ingevuld, dalen de kosten voor Pastoraat
- De kosten voor gebouwen zijn lager doordat per augustus 2019 de huur voor Het Erfdeel is opgezegd.
- Salariskosten dalen doordat de ledenadministratie vanaf februari 2019 door vrijwilligers wordt uitgevoerd
- In 2018 is een nieuw 10-jarig Meerjaren Onderhoudsplan voor de kerkgebouwen opgesteld. Doordat in de afgelopen jaren er bewust voor gekozen is om het minimaal noodzakelijke onderhoud in de kerkgebouwen uit te voeren, vooruitlopend op de gebouwenkeuze die nu voorligt, is er de komende jaren extra onderhoud aan de gebouwen te verwachten. Voor dit Meerjaren Onderhoudsplan is een voorziening opgenomen op de balans, waarbij tevens rekening is gehouden met het voornemen om één van de kerkgebouwen binnen afzienbare tijd af te stoten. Hiermee zorgen we ervoor dat we naar de toekomst toe een 'schone' begroting hebben, waar de nu reeds bekende kosten voor groot onderhoud geen negatieve effecten meer hebben. En we daarmee goed zicht hebben op de hoeveelheid geld die we beschikbaar hebben voor pastoraat.
- Tegelijk met het vormen van de voorziening hebben we het Legatenfonds toegevoegd aan het Eigen Vermogen, waardoor we ook een goed beeld hebben van de vermogenspositie van de PG Meppel.

De totale begroting ligt tot 7 december 2018 ter inzage bij het Kerkelijk Bureau en kan tijdens openingstijden worden ingezien. Voor vragen of opmerkingen over de begroting kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: Martin Schuurman via martinkerkmail@gmail.com

College van Kerkrentmeesters

De Adventskalender

Het woord advent komt van het Latijnse 'adventus', dat betekent 'komst'. Het feest van de geboorte (de komst) van Jezus. In de adventstijd leven we toe naar Kerst. Het feest van God, die mensen niet aan hun lot overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint van de duisternis. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest. 'Hoop' is de rode draad



door alle dagen van de adventskalender 2018. Voor elke dag is een moment van bezinning of meditatie aanwezig. Een quote om over na te denken, een persoonlijk verhaal dat u raakt, een recept om die avond te koken. Er is voor ieder wat wils in de kalender te vinden. In het thema 'Hoop' wordt het licht op het pad naar Kerst zichtbaar. De Diaconie heeft deze kalenders voor u aangeschaft.

Deze kalender zal u worden aangeboden in de kerkdiensten van 25 november (één per huishouden).

Arme Kant Start Kerstactie

Voor en Door Meppers

Dankzij de geslaagde Kerstactie was het in 2017 mogelijk om 948 huishoudens in de gemeente Meppel tegoedbonnen aan te bieden van de plaatselijke supermarkten Jumbo, Albert Heijn en Coöp, zodat zij daarmee aanvullende boodschappen konden doen in de decembermaand.

De reacties die we hebben ontvangen zijn buitengewoon positief en het is duidelijk dat deze ondersteuning door deze gezinnen zeer wordt gewaardeerd. Deze ondersteuning is alleen mogelijk dankzij uw hulp en solidariteit en door sponsoring vanuit de gehele Meppeler samenleving: bedrijven, instellingen, scholen, fondsen en particulieren giften. Het streven van de Kerstactie 2018 is om ondersteuning te kunnen bieden aan 600 huishoudens met een laag besteedbaar inkomen door weer cadeaukaarten aan te bieden van Jumbo, Albert Heijn en Coöp, waarmee in de kerstperiode naar eigen keuze extra boodschappen gedaan kunnen worden bij deze supermarkten in Meppel en Nijeveen. Wij hopen deze kerstactie 1000 cadeaukaarten van € 25,00 te kunnen aanbieden.

Daar is een totaalbedrag van € 25.000,- voor nodig. Het is de bedoeling dit benodigde bedrag door sponsoring van particulieren en bedrijven en scholen en kerken en via fondsenwerving in te zamelen. Wij vragen daarom uw steun voor deze Kerstactie!

Ook U kunt ons financieel ondersteunen door middel van een bijdrage op bankrekening:

NL 84 RABO 0341 8578 74 t.n.v. Arme Kant Meppel

Elk bedrag is welkom.

Gelet op het succes van de kerstactie in 2017 hebben we er alle vertrouwen in dat we met uw hulp deze Kerstactie tot een succes kunnen maken.

Werkgroep Arme Kant van Meppel

WIJ ZOEKEN 600 SPONSOREN

Voor de kerstactie van de Arme Kant van Meppel.

Voor de 600 huishoudens in Meppel die een inkomen hebben rond het sociaal minimum.

Solidariteit Voor en Door Meppers

Deze 600 huishoudens willen wij de komende Kerstdagen een Cadeaukaarten doen van de Jumbo, Albert Heijn of Coöp Nijeveen Cadeau doen.

Ook U kunt deze Kerstactie financieel ondersteunen:

Met een bijdrage aan de werkgroep op rekeningnummer:

NL 84 RABO 0341 8578 74 t.n.v. Arme Kant Meppel,

elk bedrag is welkom.

Stabat Mater van Gioacchino Rossini (1792-1868)

Het Stabat Mater wordt beschouwd als Rossini's laatste meesterwerk en mooiste geestelijke koorwerk. Het heeft 10 jaar geduurd voordat Rossini zijn Stabat Mater definitief af had. Dit briljante werk heeft prachtige vocale momenten. Hoogtepunten zijn de melodisch weelderige tenor-aria Cujus animam, de sopraan-aria Inflammatus en het vocale kwartet Quando corpus morietur.

Het *Stabat Mater* is een van oorsprong liturgisch gedicht. Het ontstond in de Middeleeuwen; de tekst van de hymne beschrijft de smart van Maria bij de kruisdood van haar zoon
Rossini duikt diep in de ziel van Maria die weent om haar gekruisigde zoon Jezus.

De uitvoering van deze prachtige werken kunt u beluisteren op 22 november 2018 in "De Spiegel" in Zwolle, onder de bezielende leiding van lasser Raykov
Kaartverkoop via: www.zwolsetheaters.nl of via Ria Havelaar (koorlid Caecilia)



25 jaar Glorify

Het Christelijk koor Glorify uit Meppel bestaat 25 jaar en is blij Soli Deo Gloria uit Urk als gastkoor te mogen ontvangen op haar jubileumconcert. De muzikale begeleiding is die avond in handen van Johan Bredewout (vleugel) en Jorrit Woudt (orgel). Dit alles onder de algehele leiding van Jaap Kramer. Het kerstjubileumconcert vindt plaats op zaterdag 15 december 2018 in de Grote-of Mariakerk, Kerkplein 4 te Meppel., aanvang 20.00 uur. U kunt entreekaarten à € 10,- per stuk bestellen via de website www.glorify-meppel.nl, of bij één van de koorleden. Ook zijn de kaarten uiteraard verkrijgbaar aan de zaal, kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. Wij heten u van harte welkom!

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Giro nummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl